

Kookclub in het Kookatelier!

De donkerrode schuifdeuren aan het Herenwaltje 20 In Leeuwarden staan eigenlijk altijd open. Een vrolijk gekleurd zitje onder het overdekte voorportaal, op kille dagen een behaaglijke warme terrasheater. Het voelt gelijk goed. Door de glazen deuren branden binnen al de lampen. De kleurigheid valt direct op, net als de joekel van een keuken. Dit is het echte werk! Fijne sfeer, al die heerlijke geuren en... wat een ruimte!

Wat is een kookclub?

Al meer dan 20 jaar koken er kookclubs bij het kookatelier. Niet voor niets, de ruime professionele keuken is volledig ingericht op het koken met meerdere mensen tegelijk in de keuken en biedt plaats aan ruim 20 personen. De meeste kookclubs zijn met ongeveer 12 personen zodat er goed en gemakkelijk gekookt kan worden. Er is volop klein en groot gereedschap, Niemand hoeft te wachten of te zoeken. Onze visie op koken is uniek en oorspronkelijk. Koken als een ambacht en een manier om energie op te doen. Bij ons dus geen warm gebakken lucht, stipjes, streepjes en minigroente. Wel eerlijk substantieel eten. Vers, fris, zo mogelijk biologisch en we weten waar ons eten vandaan komt. Bouillons trekken we zelf zonder kunstmatige toevoegingen. Je leert pasta draaien en vullen, vegetarisch koken, sausen maken en ijs draaien. We fileren vis, roken van alles in de rookoventjes, werken met groot vlees en verse kruiden. Het komt allemaal steeds weer voorbij, te veel om op te noemen. Voordat de avond begint hebben we alles al voor je klaargezet. Je kunt vlot aan de slag met je recepturen.

Hoe meedoen?

Lijkt het je leuk om aan te sluiten bij een kookclub dan kun je in overleg een keertje meekoken. We overleggen dan samen welke club en avond het beste bij je past. Kookclubs kunnen op alle avonden van de week in het Kookatelier terecht. We maken bewust geen onderscheid tussen avonden in het weekend of doordeweeks. Wanneer je een groep van 10 personen hebt verzameld, kunnen we in overleg je 'eigen kookclub' opstarten. We vertellen je graag meer daarover.

Hoe vaak?

Kookclubs koken eens per 6 weken en we plannen de data zoveel mogelijk in overleg. Je betaalt en schrijft je vooraf steeds in voor 3 avonden. Wanneer je verhinderd bent, kun je iemand anders vragen voor je in te vallen óf in overleg meedoen bij een open inschrijving kookworkshop op zaterdag of zondagmiddag. Zelf schuiven in verschillende avonden is niet mogelijk.

In de maanden juli en augustus (tijdens de grote schoolvakantie) worden er geen kookclubs gepland.

Wat kost het en wat krijg ik dan?

De kosten voor een avond koken zijn € 63,- per persoon. Daarvoor krijg je het royale 3-4 gangen diner met begeleiding in de keuken door onze vrolijke chefs. Als start een aperitief met onze borrelhapjes, consumpties tijdens het koken (vis moet zwemmen ;-)) en een 3-glazen wijnarrangement bij het diner.

We sluiten af met koffie of thee, je krijgt alle recepten mee én ze zijn digitaal beschikbaar via onze site. Er is altijd een hulp aanwezig om af te wassen en de keuken weer schoon te maken.

Zorgeloos en vrolijk weer naar huis.

Betaling

PIN of contant. Betalen met een creditkaart of via een bankoverschrijving is helaas niet mogelijk.

Meer weten?
Marijke van Essen
kookatelier@dekleynesintjacob.nl
058 254 15 15

Herenwaltje 20
8911 HN Leeuwarden

