

“Kook mee met het Kookatelier”

Al meer dan 12 jaar koken we met kookclubs en andere groepen met veel passie en plezier in het Kookatelier. We hebben de afgelopen 7 dagen wat verbouwereerd staan kijken, maar toen waren we eruit! We koken door met wie maar wil, jullie zitten thuis en wat is er nu fijner dan lekker te koken en te eten? We gaan iedere week drie hartstikke leuke lekkere gerechten uitzoeken en zorgen dat iedereen, eventueel met wat hulp op afstand, thuis een heerlijk driegangenmenu op tafel kan zetten. We maken zowel vis, vlees als vegetarische gerechten, van eerlijke, pure ingrediënten van o.a. Van Huisstede dé Horecaslager, en Veltman Vis. En zoals jullie gewend zijn van ons, zónder poeders, buidels, bundels en pakjes. Kook je mee? Je hoeft niet zelf je boodschappen te doen, elke **VRIJDAGMIDDAG TUSSEN 12.00 EN 18.00 UUR** kun je de ingrediënten van een drie gangen menu én de recepten bij ons ophalen*, zodat je lekker aan de slag kunt in het weekend.

We trappen af met onderdelen uit het kookclub-februari-menu, zodat we er allemaal een beetje in kunnen komen.

Voorgerecht(en): **Spinazie-kruidentbacclava** met feta, pittige salade van wortel en currie-amandelen

Hoofdgerecht: **Black Angus Dry Aged dunne lende** met geroosterde groenten, tomaatjes, een kapper-mosterddressing en heel veel peterselie

Nagerecht: **Appel-dadelcrumble**

Heb je vragen, kom je er niet uit, dan is **KLAAS KASMA** je telefonische escape!

Geef via de mail op wanneer je een kookpakket wilt ophalen en voor hoeveel personen, kookatelier@dekleynesintjacob.nl Let Op, je kunt tot en met **woensdag** je bestelling doorgeven!

De ingrediënten én de recepten van het complete menu kosten 20 euro per persoon, je kunt ter plaatse Pinnen, via een betaalverzoek betalen of gepast contant.

*voor 12,50 brengen we het pakket bij je thuis binnen een straal van 15 kilometer rond Leeuwarden. Tijdens het afhalen volgen we strikt de regels van het RIVM mbt het Coronavirus. Dit kan betekenen dat je even buiten moet wachten.